

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΙ ΑΣΑΝΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΜΒΡΟΥ

Αγρίδια Ίμβρου, 12/10/2015

Παναγιώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Εξοχώτατε Κύριε Έπαρχε Ίμβρου,

Εξοχώτατε Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα,

Εξοχώτατε Κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη,

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Εκ μέρους των Ιμβρίων της Αθήνας αλλά απηχώντας πιστεύω και όλους τους Ιμβρίους απανταχού της γης που δεν βρίσκονται σήμερα μαζί μας, χαιρετίζω την έναρξη των μαθημάτων των σχολείων μας με αισθήματα συγκίνησης, ικανοποίησης και αισιοδοξίας.

Συγκίνηση γιατί αξιωθήκαμε να βιώσουμε την αποκατάσταση μιας από τις αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος των Ιμβρίων, πολιτών αυτής εδώ της χώρας, μετά από 51 ολόκληρα χρόνια, της απαγόρευσης της ελληνικής εκπαίδευσης και του κλεισίματος των ελληνικών σχολείων.

Ικανοποίηση γιατί το όραμα αυτό, της επαναλειτουργίας ελληνικών σχολείων στην Ίμβρο, δεν συνεπήρε μόνο τους Ιμβρίους. Αλλά γιατί ξεπέρασε τα στενά όρια της ολιγομελούς ελληνορθόδοξης κοινότητας του μικρού αυτού νησιού του Αιγαίου. Δεν ενθουσίασε μόνο τους αδελφούς μας τους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης και την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Συγκίνησε και την τουρκική κοινή γνώμη, αποτελώντας αφορμή να ενημερωθούν χιλιάδες, εκατομμύρια συμπολίτες μας για το ότι οι Ρωμιοί της Ίμβρου, που υπέφεραν πολλά χωρίς να φταίνε, είναι ακόμη εδώ, βάζουν πάνω από όλα την αγάπη για τον τόπο τους και επιθυμούν να κερδίσουν τη χαμένη τους θέση στην ιστορία, στην οικονομική και στην κοινωνική ζωή του τόπου τους, προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού αλλά και της ίδιας της χώρας, της Τουρκίας, της οποίας είναι υπήκοοι.

Συγκίνησε ένα μεγάλο αριθμό αξιωματούχων που έθεσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της υλοποίησης αυτού του οράματος, αρχίζοντας από τον ίδιο των πρωθυπουργό κ. Νταβούτογλου, στις διαβεβαιώσεις του οποίου στηριχθήκαμε για να ξεκινήσουμε την προσπάθεια το 2013, όταν ήταν ακόμη Υπουργός των Εξωτερικών και επισκέφθηκε το Σύλλογό μας στην Αθήνα αλλά και στη στήριξη που μας έδωσε, ως Πρωθυπουργός πλέον, στη συνάντησή μας που έγινε πάλι στην Αθήνα το 2014 μετά την ατυχή ματαίωση του ανοίγματος του Γυμνασίου και του Λυκείου τη χρονιά εκείνη. Και καταλήγοντας στον Έπαρχο του νησιού, τον κ. Μουχιτίν Γκιουρέλ, ο οποίος παραχώρησε επ'αόριστον και άνευ ανταλλάγματος το κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα -

ένα κτίριο που χτίστηκε με τους κόπους των προγόνων μας και είχε περιέλθει στην κυριότητα της Ειδικής Διοίκησης του νησιού-, απέδωσε προς χρήση τα σπίτια που προορίζονταν για τους δασκάλους και αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν ένθερμο υποστηρικτή της προσπάθειας αυτής. Θα του είμαστε παντοτινά ευγνώμονες.

Δεν θα αναφερθώ στους υπόλοιπους αξιωματούχους που συνέβαλαν σε καθημερινή βάση στην επίτευξη του εγχειρήματος. Άλλοι ομιλητές είναι πιο αρμόδιοι να αναφερθούν, χωρίς μάλιστα να κινδυνεύουν να λησμονήσουν κάποιον. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε όλους ανεξαιρέτως. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω ειδικά τον κ. Μουράτ Μερτζάν, πρώην επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον κ. Μεβλούτ Τσαούσογλου, πρώην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τέως Υπουργό Εξωτερικών, οι οποίοι σε κρίσιμες φάσεις της προσπάθειας, το 2005 και το 2008, μας αντιμετώπισαν σε μια δύσκολη ακόμη περίοδο ως ισότιμους πολίτες αυτής εδώ της χώρας και μας ενθάρρυναν να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και το άνοιγμα ελληνικού σχολείου. Αλλά και τους επικεφαλής του Τουρκικού Προξενείου Αθήνας-Πειραιά από την έναρξη του εγχειρήματος μέχρι σήμερα, την κ. Νουρντάν Αλτουντάς, τον κ. Σουάλπ Ερντογάν, τον κ. Ισμαήλ Σεφά Γιουτζεέρ και την κ. Ουλκέρ Ερτσετιν, για τη ζεστασιά και τη συμπάθεια με την οποία αντιμετώπισαν τις προσπάθειές μας αλλά και όλους ανεξαιρέτως τους Ίμβριους που χρειάστηκαν τη συνδρομή τους.

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν μπορεί παρά να μας γεμίζουν αισιοδοξία για τη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αποτελεσματικής αντιμετώπισης και ουσιαστικής επίλυσης των υπόλοιπων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσοι από εμάς επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας και να ανακτήσουμε τους δεσμούς μας με τον τόπο είναι ακόμη πολύ αργός.

Ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία εμπνέει ωστόσο η δική μας κοινότητα. Η γέννηση 7 παιδιών στο νησί από το 2013, όταν άνοιξε το Δημοτικό Σχολείο, είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο. Η παρουσία 7 οικογενειών στο νησί με τα παιδιά τους, που ελπίζουμε ότι είναι μόνο η αρχή, έρχεται να δικαιώσει όλους τους κόπους και τις προσωπικές μας υπερβάσεις.

Τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους καλούνται με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων ανεξαιρέτως των συμπατριωτών μας, επώνυμων και ανώνυμων, ακόμη και αυτών που μέχρι τώρα αντιμετωπίζαν με δυσπιστία την προοπτική της αναγέννησης της ελληνικής παιδείας στην πατρίδα μας, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που ξεκινούν για τη συνέχεια και να μετατρέψουν τα όποια μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα και τα ελληνικά σχολεία της Ίμβρου σε κυψέλες μάθησης, δημιουργίας, αλληλογνωριμίας, συναδέλφωσης, που θα τους ανοίξει τα φτερά σε νέους ορίζοντες με διπλάσιες ευκαιρίες στη ζωή μετά την αποφοίτηση, χάρη στο διττό πολιτισμικό υπόβαθρο που θα τους εξασφαλίζει η φοίτησή τους στα σχολεία της Ίμβρου.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιους ανθρώπους, η συμβολή των οποίων υπήρξε καθοριστική.

Την Άννα Κουτσομάλλη, ιδρύτρια του Δημοτικού Σχολείου, η οποία εδώ και 3 χρόνια έχει κυριολεκτικά αφιερώσει τη ζωή της προκειμένου να ξεπεραστούν οι σημαντικές δυσκολίες που συνόδευσαν το ξεκίνημα της προσπάθειας και αποτέλεσαν πολύτιμη εμπειρία για την ίδρυση των επόμενων βαθμίδων.

Τον Λάκη Βίγκα, το μαέστρο αυτής της μοναδικής ορχήστρας, που συνένωσε την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης με την Ιμβριακή Διασπορά, με τη μοναδική του ικανότητα να κάνει δυνατά τα αδύνατα.

Τον Μάκη Καμπουρόπουλο, για την άμεση και άνευ όρων ανταπόκρισή του στο κάλεσμα που του έκανε το Γένος, την αυταπάρνηση και την αφοσίωση με την οποία ασκεί τα άνευ προηγουμένου απαιτητικά καθήκοντά του όλο αυτό το διάστημα. Επαναλαμβάνω και δημόσια την ευχή μου, να έχει υγεία και μακροημέρευση τουλάχιστον ίση με αυτή του προκατόχου του, του Δάσκαλου του Γένους Ισαάκ Αναστασιάδη, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός, πενήντα χρόνια αργότερα, να αφηγείται στους τότε μαθητές των σχολείων μας, τον άθλο της επανίδρυσης των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου καθώς και το διευθυντικό και διδακτικό του έργο που προμηνύεται λαμπρό.

Την Μαίρη Μπαχτσέ, για όλη τη συνδρομή που πρόσφερε αλόγιστα όπου και όποτε της ζητήθηκε και την αναντικατάστατη προσφορά της στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης και αλληλοεκτίμησης με την τοπική κοινωνία.

Τον Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο, τον θαυματοποιό, ο οποίος δεν παύει να μας εκπλήσσει με τις πρωτοβουλίες του για την εξεύρεση λύσεων βραχείας όσο και μακράς πνοής, χωρίς να παραμελεί την πνευματική υποστήριξη του έργου μας σε καθημερινή βάση.

Την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παρασκευή Μπερμπέρη και τον απερχόμενο δάσκαλο Φώτη Γραμμένο, για την αφοσίωσή τους και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντεπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες δυσκολίες στα πρώτα βήματα του Δημοτικού.

Τους νέους εκπαιδευτικούς των σχολείων, το Φώτη Γραμμένο που θα ασκήσει φέτος τα καθήκοντα του φιλόλογου, το νέο δάσκαλο του Δημοτικού Γεώργιο Κουτσιμπό, το μαθηματικό Μάρκο Μαρκετάκη, το φυσικό Θόδωρο Τσιλιμπάκο, την καθηγήτρια Αγγλικών Μαρία Ιωαννίδου και τη γυμνάστρια Άννα Θεοδωρίδου, για την απόφασή τους να διδάξουν στα σχολεία της Ίμβρου και να συμβάλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση ενός πρωτόγνωρου και συνάμα συναρπαστικού εγχειρήματος.

Τον Σταύρο Γιωλτζόγλου, Συντονιστή Εκπαίδευσης της Κων/πολης, για την καθοριστική συμβολή του στην επίλυση πολλών, περίπλοκων και πρωτόγνωρων προβλημάτων σχετικά με την οργάνωση των σχολείων και τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά τη διευθύντρια κ. Δόκου και την κ. Σελίμη, και την πολιτική ηγεσία, αρχίζοντας από την Άννα Διαμαντοπούλου, παλιά και ένθερμη φίλη της Ίμβρου, τους κ.κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο και Αριστείδη Μπαλτά μέχρι την κ. Φρόσω Δημάκου-Κιάου που έλυσε καίρια προβλήματα τόσο ως σύμβουλος του κ. Μπαλτά όσο και ως υπηρεσιακή Υπουργός.

Τον Παύλο Σταματίδη και τους αδελφούς μας Ιμβρίους της Θεσσαλονίκης, τους συνοδοιπόρους Μιχάλη Μαυρόπουλο, Νίκο Παντελή, Βιβή Κουτσομάλλη, Κυριάκο Μπακάλη και όλα τα ενεργά μέλη του Συλλόγου στη δωδεκάχρονη αυτή πορεία, από το 2003 μέχρι σήμερα, στην οποία όλοι τους έχουν βάλει από ένα λιθαράκι.

Όλους ανεξαιρέτως τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους της Ίμβρου εντός και εκτός Ελλάδος, που συγκίνησε και ευαισθητοποίησε η αγάπη μας για την Ίμβρο και το δίκαιο του αγώνα μας, ορισμένους από τους οποίους έχουμε τη χαρά να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου μας, Ιωάννη Βαληνάκη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Έλσα Παπαδημητρίου, πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Δημήτρη Σιούφα, πρώην Πρόεδρο της Βουλής. Τον καθηγητή κ. Γιάννη Κτιστάκι, με τον οποίο η γνωριμία μας έγινε με αφορμή το καθεστώς αυτού εδώ του σχολείου, τον τέως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Σταθά, ο οποίος εκχώρησε ένα μέρος της βουλευτικής του αποζημίωσης για τις ανάγκες των σχολείων, τον κ. Γιάννη Στόκα, εκπρόσωπο του ελληνικού Προσκοπισμού, της κορυφαίας αυτής εθελοντικής οργάνωσης με στόχο την παγκόσμια συναδέλφωση, το νέο καλό μας φίλο κ. Κοσμά Παπαχήστου, ο οποίος παρίσταται ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά που συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση των σχολείων μας και έσπευσε να χαιρετίσει δημόσια και να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα του ανοίγματος των σχολείων της Ίμβρου στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Αυτού Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη μας κ. Κύριλλο, στην πατρική φροντίδα και στην πνευματική καθοδήγηση του οποίου εμπιστευόμαστε τους προερχόμενους από τα σπλάχνα των Ιμβριακών παροικιών της Ελλάδος παλινοστούντες Ιμβρίους, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Και βεβαίως την Αυτού Θειωτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, το επιφανέστερο τέκνο της Ίμβρου όλων των εποχών, του οποίου η φλογερή αγάπη για την Ίμβρο μας εμπνέει όλους και μας δίνει το κουράγιο να συνεχίζουμε και να κάνουμε υπερβάσεις στα μικρά προς χάριν των μεγάλων.

Ο μακρύς αυτός κατάλογος των συντελεστών τόσο από την Ομογένεια αλλά και από την Ελλάδα και την Τουρκία, αν μη τι άλλο αναδεικνύει ότι πίσω από κάθε επιτυχία όπως αυτή κρύβονται αγαθά όπως η ομογνωμία, ο παραμερισμός των εγωισμών, η συνεννόηση, η αλληλεγγύη, η συναδέλφωση, χωρίς εθνικισμούς, φανατισμούς, μισαλλοδοξία. Κατά τούτο λοιπόν η επαναλειτουργία των σχολείων της Ίμβρου μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την αντιμετώπιση και όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ίμβρος, η Κωνσταντινούπολη, ο Ελληνισμός, η Τουρκία αλλά και η ανθρωπότητα γενικότερα.

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλή πρόοδο στους μαθητές μας και καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων μας!